

DollsWalls

City life



Is butikken

Is butikken

Solen skinnede og himlen var helt blå, der var ikke en sky i sigte.
May sad i stolen i stuen og så ud til at kede sig temmelig meget.
Hvorfor var hun ikke ude og lege med sine venner på sådan en dejlig sommerdag?

Keep it simple



Keep it simple



Der var for varmt! May elsker sommer og sol, men nogle gange bliver det alt for varmt for hende. Det eneste hun kan holde ud, er at sidde i skyggen eller bare blive indendøre.

Pludselig fik May en god ide. Hvad ville være bedre end at få en is, på sådan en varm dag?

Da hun trådte ud af døren så hun Krokodillen Chico. Han gjorde, hvad han elsker mest. Han lå helt stille i den varme sol. Ja, altså næsten hvad han elsker mest...



Da han hørte May sige, at hun ville have sig en is, sprang han op og sagde ' Is er min livret! Jeg tager med dig!'

De gik sammen afsted mod Davids is butik.



På vejen passerede de byens bedste pizzeria. Kokken Toni var udenfor, han var i gang med at rengøre bordene. Han blev meget glad for at se dem.



Toni nævnte det gode vejr, og at May snart burde komme og få spaghetti. Faktisk var spaghetti May's livret. Hun lovede, at hun snart kom forbi igen. Så vinkede de alle pænt farvel.

For enden af vejen lå den fineste lille bygning i blå og pink farver og med et kæmpe stort is skilt på gavlen.

De gik ind i butikken. Til deres store overraskelse kunne de ikke se David nogen steder.



Bag disken poppede et hoved pludseligt op! Det var David! Han så helt forvirret ud, men også lidt irriteret.

‘Åh, er det jer? Jeg er ked af det, men jeg har et lille problem og nu har jeg også smadret et glas. Jeg rydder lige op, så er jeg der, om et øjeblik’, sagde han og forsvandt igen bag disken.





'Et problem?', sagde May. 'Måske kan vi hjælpe?'. David poppede igen frem bag disken. Denne gang så han mere afslappet ud.

Han sagde, 'Ja, det kan i måske. Ser i, jeg har mistet mine nøgler og har lige opdaget, at de er bag softicemaskinen. Problemet er, at mine arme er for brede, jeg kan ikke klemme dem ind bag maskinen'.

May's arme var ikke så brede.
Hun forsøgte, at tage nøglerne til
David, men ak.. hun kunne ikke
nå.

Så klatrede hun op på Chico's
skuldre for, at se om hun kunne
nå dem fra toppen af maskinen.
Det hjalp desværre heller ikke.

De prøvede endda med Chicos lange hale, men en krokodillehale er endnu bredere end Davids arm, så det virkede heller ikke.



'Måske kan vi flytte maskinen, hvis vi alle skubber samtidigt. Så vil du måske kunne nå dine nøgler, David', foreslog May .

'Lad os prøve', sagde David. De stod alle på samme side og skubbede og skubbede, men maskinen var for tung.

Den flyttede sig ikke en centimeter.





May sagde 'Vent lige et øjeblik!'.
Hun løb ud af døren. Et øjeblik
senere kom hun tilbage med
Kokken Toni lige bag sig.

'Min Bedstemor sagde altid, at
hvis man havde brug for hjælp,
skulle man bede om det, for så
ville folk komme og hjælpe'.

Nu prøvede de at give maskinen et stort skub igen. Denne gang rykkede den sig en smule.

David forsøgte, at få sin arm bagved, men den var ikke helt rykket nok.

Et stort skub mere og maskinen flyttede sig igen.



Denne gang var maskinen rykket præcist nok til, at David kunne få armen ind bagved. Da han trak armen til sig, havde han et bundt nøgler i sin hånd. Bundtet var samlet af en flot nøglering, formet som en stor is.

De hvinede alle af fryd. David sprang rundt i butikken. May begyndte at danse, Chico beatboxede og kokken Toni lo

højt, som kun en italiener kan.

'Tak, mine venner! Mange tak!',
sagde David. 'I kan vælge lige
den is I vil!'





Få minutter senere sad de alle med hver sin is. May havde valgt en is med 3 kugler; chokolade, vanille og jordbær. På toppen havde hun fået karamel og en smule skumfiduser.

Hun tænkte, at dette da måtte være den største is nogensinde, lige indtil hun så Chico's. Han havde fået 5 kugler chokoladeis med masser af chokoladedrys.

Chico sagde, 'en af de bedste ting i verden er at hjælpe venner, men at spise is, er det allerbedste!'. Så lo de alle længe.

Alle var glade for at være sammen. Det var helt perfekt at spise is i solen på den varme sommerdag.



Slut

